

Groep 1

Het schooljaar is weer begonnen. Hopelijk heeft iedereen een leuke en gezellige vakantie gehad. Wij hebben er zin in.

Ondertussen zijn wij, maar ook de kinderen, al flink gewend. De afgelopen 3 weken hebben wij vooral de nadruk op de gouden weken (blok 1 van de vreedzame school) gelegd. De kinderen leren de regels van de groep, opstekers geven en omgaan met elkaar. Elke dag hebben de kinderen hier een les over gehad. Blok 2 gaan wij volgende week mee starten. Dat gaat over het oplossen van conflicten.

Deze periode hebben wij als thema vlinders en rupsen in de groep behandeld. De kinderen zijn druk bezig geweest met knutselen, reken en taalactiviteiten en zingen van liedjes.

De kinderen mochten met Juf Antje mee om te kijken rondom school en een kijkje te nemen in haar tuin. Er zijn een aantal vlinders gespot.

Het volgende thema gaat over vriendschap.

De kinderen werken en spelen goed in de groep. Er wordt met een ieder rekening gehouden. Spelen in de poppenhoek, bouwhoek, poppenhuis, lego maar het kleien is erg favoriet. Mochten er vragen zijn, kom gerust even binnen.

Juf Sophia en juf Ingrid



