

Groep 2

We zijn alweer een aantal weken bezig en de kinderen en wij zijn al weer helemaal gewend. We hebben al druk gewerkt aan het thema: 'Mooiste vis van de zee'. Dit was in het kader van de Gouden Weken, de eerste weken van het schooljaar die ontzettend belangrijk zijn voor de groepsvorming. Allerlei knutselwerkjes, puzzeltjes, verhaaltjes, spelletjes en je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het wel gedaan, en dat allemaal in het teken van de mooiste vis van de zee.



En wat is er nou leuker dan wanneer je over vissen werkt, je er ook één in de klas hebt? Dat vonden wij nou ook en daarom hebben we op de eerste schooldag niet één, maar wel twee vissen gekocht bij de dierenwinkel. Deze vissen zijn Blub en Roosje genoemd en zwemmen gezellig bij ons in de groep. We hebben verhaaltjes gelezen over de mooiste vis van de zee en we hebben met wasco en ecoline een mooi aquarium gemaakt. Ook hebben we onze eigen Regenboogje gemaakt met allemaal gekleurde schubben. Deze geknutselde vissen blijven het hele jaar in de klas hangen, want dat is onze kalender. Vorige week is het thema afgesloten met een mooie groepsfoto die binnenkort bij de deur van het lokaal te bewonderen zal zijn.



Deze week zijn we gestart met een nieuw thema. We gaan het de komende periode hebben over het prentenboek 'Twee vechtende eekhoorntjes'. Een mooi thema waarin allerlei verschillende aspecten behandeld worden: het gaat over vriendschap, ruzie maken en weer oplossen, maar ook over de herfst en de dieren in het bos. Hier komen weer van allerlei lesjes en knutselwerkjes bij kijken. Nieuwsgierig? Kom gerust eens even kijken wat voor moois wij allemaal maken.

