





## GROEP 3

Deze eerste weken zijn snel voorbij gegaan.

In de gouden weken hebben we afspraken met elkaar gemaakt over hoe we met elkaar omgaan en hieraan probeert iedereen zich te houden. Dat betekent ook dat we elkaar steeds minder gaan uitdagen en elkaar veel meer gaan helpen. Dit zorgt voor een fijne sfeer in de groep.

De kinderen doen heel erg hun best en oefenen veel met lezen. Dat wil iedereen graag zo goed mogelijk leren. Het is fijn dat de kinderen hierin ook thuis ondersteunt worden, want alleen op school leert niemand lezen.

Er zijn kinderen die, zoals zij het noemen, HET FOEFJE VAN HET LEREN LEZEN, hebben ontdekt. Een mooie uitspraak!!

Ook zijn we veel met tellen bezig. Vooruit en achteruit eerst nog herhalen tot en met 20. Ook met stapjes van 2, 5 en 10.

In de Kinderboekenweek hebben we verschillende boeken (voor)gelezen. Ook een aantal kinderen hebben dit al flink Geoefend met voorlezen! Helemaal Top!

Maandagmiddag 15 oktober zijn we met elkaar naar het park gelopen. Hier hebben we allerlei blaadjes, diertjes enz. ontdekt die bij de herfst horen. Het was erg leuk, iedereen heeft genoten. Natuurlijk hadden we het weer ook mee. Het was erg mooi. Doordat iedereen zich heel goed aan de afspraken hield konden we veel doen en hebben ook nog even lekker kunnen klimmen en rennen. We zagen onderweg bij de vijver een reiger staan. Doordat wij stil waren kon hij blijven staan en proberen een visje te vangen.

Dit schooljaar is juf Jeanine op maandag bij ons in klas. Ze komt ook een aantal keer een hele week. Heel fijn!