

## Een kijkje in groep 1

De school is alweer een paar weken begonnen. In groep 1 zijn we dit schooljaar gestart met 11 kinderen, 6 meisjes en 5 jongens. Het is een hele lieve en rustige groep.

De eerste weken staan in het teken van de Gouden weken en het thema Italië.

In de Gouden weken leren de kinderen welke regels er in de groep gelden en hoe we met elkaar omgaan. Een positief sociaal klimaat waarin de kinderen zich mede verantwoordelijk voelen. Er zijn

al heel veel opstekers aan elkaar gegeven. 👍 Een opstecker is dat je iets aardig zegt tegen een ander. Daarom hebben wij met z'n allen een opstecker ketting gemaakt. Deze ketting wordt iedere ochtend aan een leerling uitgedeeld. Daarbij zeg je iets aardigs tegen die leerling. De leerling die de opstecker ketting krijgt mag de ketting gedurende de dag doorgeven aan een ander.

Aap van de Vreedzame School was afgelopen dinsdag jarig en heeft zijn verjaardag bij ons gevierd. De dag ervoor zijn de kinderen heel druk bezig geweest met cadeaus kleien, kleuren van een mooie vlag en prachtige bouwwerken zijn er gemaakt.



Bij het thema Italië denk je aan pizza's en dat kun je ook terugvinden in de klas. Alle kinderen hebben een eigen pizza geknutseld. Ook mochten ze allemaal lekkere dingen uit tijdschriften knippen en op hun "bord" plakken. In de poppenhoek kunnen ze restaurantje spelen door gerechten van de menukaart te kiezen en de menu's klaar te maken. En natuurlijk mag de toren van Pisa ook niet ontbreken. Met blokjes en onderzetters wordt de toren van Pisa nagebouwd.



Groeten van juf Ingrid, juf Sandra en de kinderen van groep 1