



Sint en Piet avonturen in groep 5

Er was eens een piet die uit fietsen ging en toen knapte zijn band.

Toen had hij een probleem want hij moest nog naar de Boekhorst school.

Hij ging de trap op en kwam aan in groep 5.

Toen schrok hij want alle kinderen waren verdwenen. Waar moest Piet nu heen met zijn zak vol cadeaus?

Hij dacht ik ga alle cadeaus maar verstoppen dan hebben zij pech.

Opeens kwamen de kinderen tevoorschijn.....

Ze gingen op zoek naar de cadeaus.

Ze vonden hun cadeaus gelukkig en de kinderen waren blij.

Dit gebeurde in groep 5 en de piet kreeg een h-five!!!

Het was een gezellig feest geweest.

Gedicht

Hee lieve piet. Waar ben je? Ik zie je niet.

Mag ik een cadeautje ook al zie ik je niet. Mijn oog ziet je niet want je bent verstopt. Sinterklaas als ik aan jou denk probeer ik lief te zijn en cadeautjes te krijgen. Acrogymen en paardrijden vind ik leuk. Uitgeput lig ik in een deuk. Doei Sinterklaas en zwarte Piet wiedewiede wiet.



Gedicht

Er waren eens 14 kinderen in groep 5.

Op de dag van Sinterklaas.

Waren zij eens de baas.

Zouden ze iets krijgen in hun schoen of laars?

Misschien wel of niet?

Iedereen kreeg gelukkig iets van Piet.

De kinderen van groep 5 wenst iedereen een fijne Sinterklaas.



