

Groep 3

De kinderen van groep 3 hebben samen een verhaal bedacht over Pasen. Ze hebben allemaal zelf een regel van het verhaal geschreven in schrijffletters. Sommige kinderen zelfs al aan elkaar.

Ook hebben de kinderen een tekening bij het verhaal gemaakt in een ei of het ei mooi versierd. Veel leesplezier!

een boze paashaas

paashaas ton verstop

te er even in het bos (fabry)

dit deed hij huiprelend

(guren)

maar toen werd toe boos (pophie)

hij zag hoe zijn ei

even ergens anders

verstoppen (dannie)

ook ging hij al van
de eieren eten (liam)
hij vond ze erg lekker
(liam)

toe werd verteld (emma)
paas zag dat toe moe
st huilen (evalinde)
hij ging toe helpen (renseke)
ze gingen alle eieren samen



gwen



emma



thijs



weer onzoeken (rajen)

ook gingen ze nie

uwe eieren kopen

(thijs)

daarna gingen ze alle

eieren samen verstoppen

(milo)

zo waren ze allebei

weer wij! (Lve)





evie



fabio



vajen



evalinde



cévin



liam