

De leerlingen zijn er klaar voor en gaan ons verlaten!

De groeten, adieu, bey bey.

Ik kan nu beter gaan, zwaai, zwaai.

Het was hier verre van stom of saai, maar ik kan niet langer blijven (tekst musical)

Naam: Levi van Dijk
Leukste/grappigste herinnering van school:
mcdonald's spelen met groep 1 en 2
Over 20 jaar ben ik: politie

Naam: Sterre
Je leukste/grappigste herinnering aan school: in groep 2 hadden naomi en ik onze lievelings
haarband op gedaan, en we waren helemaal trots en toen kwam william en brak hij onze
haarband door de midden en toen moesten we huilen.
Over 20 jaar ben ik : ik denk en hoop dat ik verloskundige ben, dat is mijn droombaan. en ik
denk dat ik een kind heb en een PARKIET.



Naam: stenn de boer

Je leukste/grappigste herinnering aan school=

groep 1 de computerhoek daar werd altijd gevochten.

Over 20 jaar ben ik=31

Naam: Daniel

Je leukste of grappigste: Mijn leukste moment was toen we in groep 7 in
suriname naar de dierentuin gingen en er kwam een aap op mijn
schouder

mijn grappigste is toen ik helemaal vol was met poeder en ik leek op een
rainbow in groep zes

over 20 jaar ben ik: $13+20=33$

Naam: Tomek

Je leukste/grappigste herinnering aan school in groep 1 toen ik geen nederlands kon praten
en moest naar de wc

Over 20 jaar ben ik 33 jaar

Naam: Amy

Je leukste/ grappigste herinnering aan school.

Over 20 jaar ben ik.

Dat ik in groep 1 een steen in mijn oor had gestopt. in mijn linker oor. Mijn moeder ging vaak
naar allemaal dokters en ziekenhuizen, zodat ze mijn steen uit mijn oor konden halen. De
dokters geloofde mijn moeder niet. ze dachten dat het gewoon heel erg veel oorsmeer was
en dat mijn moeder het gewoon met een wattenstaafje er uit kon halen. Na een jaar hebben
de dokters toch in mijn oor gekeken onder narcose en hebben mijn steen er uit gehaald. Ik
heb de steen nog steeds en hij is ongeveer net zo groot als een vinger top.

Na 20 jaar ben ik: volwassen en ben ik het huis uit gegaan. Hopelijk ben ik dan
dierenverzorgster.

naam: Kay Roan Veensma

mijn leukste/grappigste herinnering van school:

mijn vrienden ontmoeten

over 20 jaar ben ik: paarden psycholoog, acteur of meester



Eva Haanstra.

Mijn leukste/grappigste moment=

De dansbattle vond ik het leukst. in groep 5 ben ik 2de
geworden en in groep 6 ben ik 4de geworden. ik heb allebei de
jaren met kay gedanst we waren een goed dansduel.

Over 20 jaar ben ik: een volwassene persoon van 32 jaar met
werk en een huis voor mij alleen.

Naam: Amber van der Heide
Je leukste/grappigste herinnering aan school: In groep 3 hadden we in de middag dat je
naar huis en je kon in het atelier eten met kinderen.
Over 20 jaar ben ik: ik ben dan 32 jaar en ik heb geen idee wat ik dan ga doen.



Naam: Sara Turkanović

Je leukste/grappigste herinnering aan school

in groep 2 leerden we letters ,waaronder onze eigen naam en die van andere konden schrijven en toen maakten er grappige dingen van en hadden we daardoor bijnamen voor elkaar

Over 20 jaar ben ik

hopelijk een oncoloog geworden en kan ik m'n leventje goed starten als volwassenen

Naam: Bo Betten
Je leukste/grappigste herinnering aan school: Ik heb eens een keer in groep 3 een stuk van mijn haar afgeknipt omdat iemand erom vroeg :)
Over 20 jaar ben ik: 31 - Als het goed is klaar met school :D



Naam: Sven

Je leukste/grappigste herinnering aan school

Over 20 jaar ben ik 32
een voetballer

gewonnen met tekenwedstrijd



alleen jammer dat voetbaltoernooitjes op school tegen andere school niet door gingen.
we hadden het leuk veel thuis gewerkt.
dat vond ik wel leuk want je mag op je eigen tempo werken.
alleen je ziet elkaar niet en dat is jammer.

Naam: Marissa Steg

Je leukste/grappigste herinnering aan school

Mijn leukste herinnering aan school is van groep 1, ik zat toen nog niet op deze school, maar op de Riemsloot in Appelscha. De enige 2 kinderen die toen ook bij mij in de klas zaten en nu ook, zijn: Stenn en Zenya. Wij hadden altijd een computerhoek en iedereen maakte ruzie wie er die dag achter mocht, want we waren met een stuk of 20 kinderen en we hadden maar 2 computers. Als we er dan achter zaten was het enige wat we deden: typen of kleuren. En ik had een keer K3 getekend dus dat werd uitgeprint en de juf had dat aan de hele klas had laten zien, omdat ze het zo mooi vond. (ze hadden niet eens een hoofd)

Over twintig jaar ben ik: 32 en hoop ik dat ik kinderarts ben!!!

Naam: Methugana Perera

Je leukste/grappigste herinnering aan school:
Toen we in groep 1 met zijn allen gingen koken.
We gingen toen champignonsoep maken. Ik vond echt heel leuk en we mogen allemaal een plastic mes gebruiken en ik vond dat echt heel geweldig.

Over 20 jaar ben ik: dan word ik 31 en wil ik nagelstylist of tekenaar en misschien kapster worden.

Naam: Lars

Je leukste/grappigste herinnering aan school vond ik toen ik werd geloot voor de leerlingenraad in groep 8 ik wou in de leerlingenraad omdat mijn pake in de gemeenteraad zat

Over 20 jaar ben heb ik al plannen wat ik wil worden boswachter en jager en ik hoop dat ik een leuke toekomst krijg.

Naam: Ranswara Fernando
Je leukste/grappigste herinnering aan school
toen in groep 1 gingen we koken en alleen maar spelen en knutselen
Over 20 jaar ben ik 32 jaar

Naam: Naomi

je leukste/grappigste herinnering aan school:
groep 4 Juf Jessie we mogen heel veel van haar.
Als je je werk niet klaar had maakte het niet uit en we mogen vaak muziek tijdens de les

over 20 jaar ben ik: kapster nagelstyliste of juf

Naam: Tycho

Je leukste/Grappigste herinnering aan school: Toen ik met heel veel kinderen boze meester deed.

Over 20 jaar ben ik: Hopelijk een interieurarchitect en iemand die een relaxed leven heeft.

Naam: Daimian
Je leukste/grappigste herinnering aan
in groep 2 leerde we letters en ook onze
eigen namen schrijven we maakte er de
raarste dingen van en verzonnen er bijnamen bij.
Over 20 jaar ben ik
ben ik volwassen en misschien iets met ict of iets technisch



Naam: Zenya Bult

Je leukste/grappigste herinnering aan school Dat Amy en ik bestie's werden en nog steeds bestie's zijn.

Over 20 jaar ben ik een boer en heb ik een eigen veebedrijf.

Naam: Marise

Je leukste/grappigste herinnering aan school:

We maakten altijd ruzie om speelhoek.

Over 20 jaar ben ik: ik denk juf



PASSE PARTOUT
montessori kindcentrum

obs 
Boekhorst

Naam: Sverre Bosboom

Je leukste/grappigste herinnering aan school

in groep 2 kon ik mijn naam met een hoofdletter schrijven en toen mocht het niet en in

groep 3 moest het en toen kon ik het niet meer

Over 20 jaar ben ik

youtuber

naam: marc

in groep 1 en 2 dat we als we buiten gingen spelen dat we dan van die ijshoortjes van plastic er sand in deden en er een soort ijsje van gingen maken en dan zeiden IJSJES TE KOOP!

over 20 jaar ben ik: een goede voetballer...

Naam: Dylano

in groep 4 dat ranswara en elwin mij gingen laten lachen terwijl ik melk aan het drinken was en toen kwam het melk uit mijn neus

over 20 jaar ben ik 32 en wil ik graag met hout of met machines werken

TOT ZIENS, HET GAAT JULLIE GOED

