

De leerlingen zijn er klaar voor en gaan ons verlaten!

*Dit zijn de laatste minuten,
Dan is het over, voorbij
We gaan, een traan,
Een laatste groet, tenzij..
(Tekst musical)*



naam: Wesley
Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Dat Arek bij gym tegen de raam botste en dat we nu heel de tijd zeggen: Wist je nog vast aan de raam.
Over 20 jaar ben ik: Streamer

Naam: Maite

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Toen ik hier net op school kwam iedereen deed alsof ik een nieuw dier in de dierentuin ben en iedereen even wil kijken en gaat aanraken! En ik heb natuurlijk ook toffe vriendinnen gemaakt!

Over 20 jaar ben ik: 31

En waarschijnlijk een paardengek in mijn eigen huis (in het huis van mijn beppe)(in Oosterwolde) met mijn jongere nichtje met 2 paarden en 3 honden ,2 katten en een konijn! We rijden elke dag op de paarden en doen leuke dingen! Ik heb mijn droombaan,(die ik nog niet weet), maar vast iets waar ik bij moet typen of met dieren en oh! wel iets waar je heeeeel veel geld mee verdient. Ik en mijn nichtje hebben dan allebei een bijbaantje en halen elkaar op van college! (studie). Heeeeel leuk allemaal natuurlijk, maar ik ben maar 1 ding zeker in het leven dat ik gelukkig zal zijn met mijn familie en paarden om me heen!! (en misschien ook wel mijn eigen gezin stichten!) (en ik ga ook nog dood natuurlijk maar laten we hopen dat dat nog even duurt!)

naam: Midyam

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Je leukste vriendinnen en juf Albertina me lievelings juf

Over 20 jaar ben ik: 33 Jaar oud en ben ik een Nederlandse docent en heb ik 2 kinderen en ben getrouwd en heb heel vertrouwde vriendinnen

naam: Chantal Beets

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: ik vond het leuk als we weg gingen ergens naar toe ik vond het ook leuk toen we met z'n allen de musical voor de eerste keer gingen oefen.

Over 20 jaar ben ik:

een dierenarts in Utrecht dan ben ik 31 ik wil dan een mini dat is een auto.

dan heb een twee katten een een vogel en vissen super leuk een ik wil 1 kind en misschien ooit 2

naam: Esmay

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Dat we aan de musical gingen werken op het podium.

Over 20 jaar ben ik: ben ik een moeder. met honden en nog meer andere dieren. En dat ik getrouwd ben, en heel gelukkig ben.

naam: Romano
Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Rijks museum, frediksoord
Over 20 jaar ben ik: streamer

naam: Esmay

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Als we weg gingen

Over 20 jaar ben ik: Kunstenaar en paardrij-instructrice

naam: sarah
Je leukste/grappigste herinneringen aan school: dat ik struikelde over de poot van het digibord tijdens het oefenen van de musical
Over 20 jaar ben ik: heb ik een hond

naam: Arek

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Toen we naar het park gingen.
Over 20 jaar ben ik: 31 En ga ik huizen ontwerpen.

naam:

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: bij groep 6 dee juf albertina alsof ze ging bevallen en daardoor heb ik onthouden hoe dat gebeurd maar het was ook heel grappig.
Over 20 jaar ben ik: ik ben dan 31. als ik mezelf moet inbeelden dan denk ik dat ik goed ga met werk, een gelukkig gezin heb met een man, twee kinderen en 2 honden.

naam:

Esmee sterre

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: *mijn vriendinnen, want ze maken me altijd aan het lachen en troosten mij als ik verdrietig ben. Ook zijn ze erg lief.*
Over 20 jaar ben ik: *32 en een beroemde actrice in Amerika. Ik heb dan 3 of 4 kinderen en een lieve man. We wonen in een heel groot huis die op een dierentuin lijkt, want we hebben katten, honden, vogels, fretten, paarden en een slang.*

naam: Esmée Soet

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: De musical oefenen en de uitjes waar we heen gingen, alles vond ik wel leuk.

Over 20 jaar ben ik:

Heb ik een leuk gezin met 2 of 3 kinderen.

Werk ik als verloskundige.

heb ik paarden, pony's, honden, katten.

ik woon dan in Oosterwolde of Langedijke.



naam: Emma Klein
Je leukste/grappigste herinneringen aan school: de musical oefenen
Over 20 jaar ben ik: aan het slapen op de bank terwijl mijn hond mijn wang likt en mijn vriend met mijn kind aan het buitenspelen is

naam: Xavier Sjoer

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Dat we naar het park gingen en nieuwe dingen leerde.

Over 20 jaar ben ik: 31 en word ik architect.

naam: Deuwli

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: groep 6 toen ging juf Abertina uitleggen over voortplanting en hoe lebische mensen voorplantingen doen.

Over 20 jaar ben ik: misschien een kinderartst en mijn hobby is dan dansleraeres en zingen voor podium in mijn vrij tijd soms ook nog naaien. ik wil ook 1 tweeling en nog twee kinderen erbij. en in een rijke huis wonen . ook een man die niet rookt of alcohol drinkt. en daarmee veel geld verdienen. tot slot nog dat ik veel vriendinnen heb.

liefs Deuwli

naam: Mieke De Vries

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Mijn vriendinnen

Over 20 jaar ben ik: Ik ben dan 32 en ik word schoonheidsspecialiste. Ik blijf denk ik wonen in Nederland maar misschien ook wel niet. Ik heb misschien ook wel kinderen zo ja 1,2 of 3. Ik hoop dat ik dan een vriend/man heb. Ik zou graag ook dieren willen een hond zou ik willen een paard, katten en cavia's. Ik heb dan ook al een auto. En hoop dat ik ga trouwen. Ik zou graag een groot huis willen hebben.

naam: Liphania

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: de bevalling van juf albertina

Over 20 jaar ben ik: aan het werk in een kleuterklas

naam: Teis

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: eiren gooien

Over 20 jaar ben ik: kapper ben ik vader

naam: Amalia Turkanovic

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: groep 6 bevalling act

Over 20 jaar: over 20 jaar ben ik 31 en dan ben ik een dokter heb ik 2 kinderen en een husky

en ben ik gelukkig getrouwd.

naam: Sylena Bergsma

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: Is dat we toen gingen eieren gooien.

Over 20 jaar ben ik: een kapper, een gezin en ben ik een moeder.

naam: Lisa

Je leukste/grappigste herinneringen aan school: mijn vriendinnen, want die zijn er aardig en maken me aan het lachen en zijn behulpzaam en ze troosten mij als ik verdrietig ben.

Over 20 jaar ben ik: 31 jaar woon ik hier in de buurt en heb ik een lieve en leuke man met 2 kinderen en we dan vogels.

