

Groeten uit groep 7

De tijd vliegt als het gezellig is.... Nou, dat gaat zeker op voor dit schooljaar met deze geweldige groep!
We hebben al veel gedaan en beleefd samen, hard gewerkt en vooral veel plezier gehad.

In april zijn de kinderen uit groep 7 opgeleid als mediator. Dit is een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School waarbij kinderen leren om andere kinderen te helpen een conflict op te lossen. Deze taak hebben ze na de meivakantie opgepakt (tijdens de middagpauzes) en dit doen de kinderen heel erg goed en serieus.

Verder werden er sportieve prestaties geleverd tijdens het schoolvoetbal- en schoolkorfbaltoernooi, er was een uitstapje naar het Vlechtmuseum en nog veel meer. Vorige week gingen we op schoolreisje naar Wildlands, wat een fantastische dag was dit!

Over een aantal hoogtepunten van dit schooljaar hebben de kinderen in de taalles een verslag geschreven, deze leest u hieronder.



Schoolreisje Wildlands

We hebben tikkertje gedaan in de xl binnenspeeltuin. We zijn een rondje door het park geweest met juf Anita met alle jongens van groep 7.

We zijn in de safari bootjes geweest met alle jongens en juf Anita en we zagen een aap uit het water drinken en we zagen een Aziatische olifant en die hield haar eten uit een gat in de muur.

We hebben patat gegeten met een snack en water daarna zijn we naar de verzamelplek gegaan en renden de meeste naar de tweestrijd.

We hebben getrommeld en we zijn in een vlindertuin geweest, we hebben olifanten gezien enzovoort en het bijzonderste dier waren prairiehondjes.

van Corné, Dane, Bjorn



Het vlechtmuseum

Op donderdag 23 mei gingen de kinderen van groep 7 naar het vlechtmuseum in Noordwolde. Eerst ging Anneke vertellen over geschiedenis van vlechten. Toen vertelde Liesbeth over haar vader.



Toen kwamen we bij allemaal rieten stoelen en daar vertelden Liesbeth nog wat over.

We gingen daarna zelf aan de slag!

Het zelf vlechten was voor sommigen best lastig, maar met behulp van volwassenen ging het helemaal goed.

Tussen het vlechten door hebben we nog pauze gehad en toen gingen we weer naar school.

Gemaakt door: Fayen, Lauren en Lone

Wildlands

Op 6 juni zijn wij naar Wildlands geweest met heel groep 7. Wij hebben in een hele leuke achtbaan gezeten genaamd de tweestryd.

We hebben zeehonden gezien en een enge leeuw. Er waren nog veel meer dieren, zoals, vogels, vlinders, ezels, geiten, schildpadden en nog veel meer. Er was ook nog een klein girafje geboren en zij heette Nia

We hebben ook met zijn allen tikkertje in Animazia gespeeld. Een paar kinderen vielen in het water en stiekem was dat heel grappig.

Wij hadden ook patat met een snack naar keuze gegeten en we mochten ook nog snoep mee naar Wildlands.

gemaakt door Amy en Norah.



Wildlands

Hoi, wij zijn op schoolreis geweest naar Wildlands.



De dieren dat ons het meeste aandacht trokken: Aapjes met dikke billetjes, Prairiehondjes. Een ontsnapte geit, Half haarloze kamelen, Gekke struisvogels, de pinguïns, De vogels die op je hoofd kwamen, Vlinders van de vlindertuin, Noortje de ijsbeer die in de tunnel lag te slapen en de ezels.

De leukste plekken waar we gezellig met z'n allen waren zijn:

De Tweestryd, was heel erg leuk en snel maar niet eng. Animazia (speelparadijs), was ook leuk, we deden tikkertje met z'n allen, het was heel gezellig en grappig en er was water en naakte molratten.

De Bootjes, waren we ook gemixt tussen jongens en meisjes, wij hadden een uitdaging gekregen om de 7 camera's te spotten.

In ieder geval, het was heel erg leuk!!!

van Lara en Djamaira

Wildlands

Er waren 3 gebieden: warm, koud en jungle

Er waren meerdere soorten dieren in het junglegebied: je had vlinders, krokodil, vogels, apen en olifanten.

Koud gebied er waren bijvoorbeeld ijsberen, pinguïns, zeehonden en zeeleeuwen.

warm gebied was een attractie struisvogels, lamas, giraffen, kamelen, tijgers, leeuwen en pereira hondjes en meer.

Djari zijn favoriet was pinguïns en de attractie die van Jason was ijsbeer en binnen speeltuin.

groetjes Jason en Djari



Schoolvoetbal

Woensdag 2024 10 april de dag van het schoolvoetbal in Oostellingwerf. We kwamen daar aan en zagen meteen al goede teams. De eerste wedstrijd was tegen onze rivaal de Buttinga, het was heel spannend, maar helaas eindigde we met 0 - 0.

Onze tweede wedstrijd was tegen de Toekan 3 die we wonnen met 4 - 1. Daarna speelde we tegen de Mandebrink die we alweer wonnen en, vervolgens speelde we onze laatste wedstrijd in de pool tegen de Tjongeling die we eindigde met 0 - 0. En we speelde de kruisfinale tegen de Akker en we verloren met 3 - 1 dus gingen we voor de derde en vierde plek spelen tegen de Toekan 1 maar we verloren met 1 - 0 dus zijn we vierde geworden.

Gemaakt door: Xavian, Dani en Kerem



schoolreisje

6 juni donderdag gingen groep:7 van obs boekhorst op schoolreisje naar wildlands.

In het begin gingen we met de juffen een rondleiding doen. Daarna gingen we de dieren bekijken.

Toen het 12 uur 'smiddags was gingen we met zen alle eten.

Toen mocht de hele groep alleen op pad we gingen met de hele groep tikketje doen in het tropisch speel paradijs. Toen gingen we naar het doolhof en gingen we elkaar laten schrikken en dat was erg grappig.

Daarna gingen we naar de dieren in de route van de twee stryd we zijn vaak in de achtbaan geweest de achtbaan gaar 60 km pr.uur.

We zijn ook nog bij de papagaai geweest en ook bij de vlindertuin en daar waren ook nog leguanen en 1 salamander en er was 1 hele dikke slang en bij de olifanten en er was 1 baby giraf de een weekje oud was en de leeuwen en hadden het erg warm en lagen lekker in de schaduw en de stokstaartjes stonden boven op de steen.

groetjes Noa-Lynn en Dex



Wildlands

6 juni 2024 gingen wij naar wildlands als schoolreis. Wildlands is een dierentuin. Een dierentuin met bijzondere dieren en ook met een achtbaan. Er was ook een klimparadijs met water en zand.



We hadden wat patat met een snack en wat water. We hebben zeehonden, ijsberen, vlinders, vogels, giraffen, olifanten, geiten, konijnen, apen, sneeuwuielen en vissen en er was gratis wifi. Er was een achtbaan en bootjes. Er was ook een truckride waar we allemaal in zijn geweest, het was echt heel erg leuk.

Het leukste was de tweestryd.

gemaakt door: Naya, Elin en Lynn