

NIEUWS UIT GROEP 3 SEPTEMBER 2020



Op maandag 14 september was groep 3 naar de bibliotheek.

Hier hebben we het verhaal van Spin Anansi van Mariska gehoord. Ze nam de kinderen mee in het verhaal. Kinderen horen graag verhalen, maar eigenlijk zou het ook fijn zijn dat volwassenen dit ook nog steeds fijn zouden vinden. Spin Anansi had de opdracht gekregen om dit door te vertellen.

De kinderen hebben erg genoten en mochten daarna ook nog zelf een boek kiezen om even heerlijk te lezen. Hier hebben ze gretig gebruik van gemaakt.

Ook met groep 8 zijn we al in het begin van het schooljaar naar de bibliotheek geweest. We hebben samen boeken uitgekozen en mee naar school genomen. Deze worden veel gelezen. Over een poosje gaan we weer samen om de boeken te ruilen.



We zijn ook veel en graag met De Vreedzame school aan het werk. Vooral wanneer Aap en Tijger meedoen. Zij beleven allemaal avonturen die we ook in de klas tegenkomen. Dit kunnen hele fijne dingen zijn, maar ook hebben ze weleens ruzie. Dan helpen we om dit op te lossen en dit kunnen we heel goed. Het fijne is dat de kinderen dit vaak ook samen kunnen wanneer er op school een keer iets is. Soms hebben ze hulp van anderen nodig en dan komen ze deze hulp vragen bij de mediators van de bovenbouw of de leerkrachten. Erg fijn!!

Ook zijn we veel bezig met lezen, rekenen en spelling. Iedereen doet heel erg zijn/haar best! Dit laten ze zien door b.v. voor te lezen in de groep. Om de beurt vragen ze wanneer ze mogen voorlezen, erg leuk en gezellig. Ook zijn we begonnen met de boekenkring. Elke week willen veel kinderen laten zien welk boek ze leuk vinden en er wat over vertellen of uit voorlezen en wat leuke dingen laten zien die bij het boek passen.

Namens de enthousiaste kinderen van groep 3 wil ik graag alle ouders vragen of ze thuis willen blijven voorlezen en helpen met lezen. Dit kan met behulp van de kopieerbladen die mee naar huis komen en met boeken. Dank jullie wel namens de kinderen.