

Ik word blij van...

Ilona: "Als ik met Lianne cake ga bakken."

Husni: "Als ik word gekieteld."

Melle: "Van springen. En ik hou ook van voetballen."

Jonathan: "Van snoepjes word ik blij. Van hagelslag word ik blij en niks anders meer."

Sophie Krishof: "Kriebelen. Dan voel je dat en dan ga je lachen. En gekke bekken trekken en dansen."

Isra: "Bij Hollanda blijven. Bij papa blijven. School hier is leuk."

Julia: "Als ik Douwe zie en als ik met Douwe mag spelen."

Groep 1



We hebben hart voor elkaar



Alisa: "Als ik met andere kinderen kan spelen."

Elske: "Hanneke vertelt altijd leuke moppen. Er vliegt een vogel tegen een paal en dan valt die en dan tok."

Logan: "Met Oranje spelen en alle Rainbowfriends. (Juf: "Oranje?") En dat is een dier die kan praten. En ook paars, blauw, geel en groen."

N'angely: "Ik hou van heel hoog bomen klimmen. Ik word blij van zitten op deze tak." (wijst buiten een tak aan)

Nina: "Ik word blij van Alisa. Ze gaat over de kop en dat vind ik grappig. Ik word ook blij van Julia."

Levin: "auto's, trein, playmobil, boot."

Sophie Potze: "Als papa mij nadoet als ik ga huilen en dan word ik weer blij. En als ik een verrassing krijg, maar dat is al lang geleden."

Leyvano: "Van Blue. Ik word blij van Rainbowfriends en mijn zussen."

Twan: "Met Maria spelen en van het klimtoestel... en van het draaiding... en knutselen...magneetjes...scheppen."

Maria: "Van school. Tekenen. Met Evalinde spelen, van alles. En van hartjes tekenen word ik blij. O en handschoenen."

Révin: "Als Xavian valt, dan lach ik. Dat is grappig (hij doet het voor). En met Twan spelen."

Faye: "Van papa en mama."

Kleuterhumor:



Alle jassen aan de kapstok.

Tijdens de werkles wilde ik iets zeggen tegen Logan en Leyvano. Maar soms komen de namen er dan tegelijkertijd uit. Logan en Leyvano werd zodoende "Logano". Ik had gedacht dat niemand het had gehoord...

Maar dat had ik mis, want achter mij hoorde ik Melle hard lachen. Hij lag letterlijk in een deuk. "Ha, juf, zei je nu net echt Logano."



Wat een lol!

Thema Ridders

"5 Stoere ridders gingen op reis."

Een liedje waarbij er steeds een ridder naar huis wordt gestuurd door de koning. De kinderen vinden het geweldig.



Meester-en juffendag

